

De laatste noot is geblazen.  
Het concert is jammerlijk voorbij,  
maar het blijft me steeds verbazen,  
want de mooiste solo speelde jij.

De Heer

## Pierre Van Rymenant

weduwnaar van Lizette Feytens

Erelid van de Koninklijke Fanfare 'De IV Heemskinderen'

geboren te Kessel-Lo op 11 juni 1934  
overleden te Leuven op 10 december 2017

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen,  
zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31,  
te Bertem op **ZATERDAG 16 DECEMBER 2017** om 10 uur.

Na de crematie volgt de begraafing van de urne  
op het urnenveld op de begraafplaats van Bertem  
in beperkte familiekring.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk  
vanaf 9.40 uur.

U kan Pierre een laatste groet brengen  
in het funerarium Van Roey,  
Stationsstraat 42 in Veltem (Herent)  
op vrijdag van 19 uur tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Herman en Rita Van Rymenant – De Schutter,  
zijn kinderen

Evi Van Rymenant en vriend Kai Eeraerts,  
zijn kleindochter en vriend

Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Rymenant, Feytens, De Roover en Feytens.

*Met dank aan zijn huisartsen Groepspraktijk 'Opstreek' en  
de thuisverpleging Ingrid Swings.*

Rouwadres: Het Moeleke 4, 3060 Bertem