

De hemel is nooit zo goed als de aarde,
tenzij hij met zich brengt
die zoete kracht tot herinneren,
die de Houvast van de Hemel is - hier.
Emily Dickinson



Gelovig geven wij uit handen wie ons zo dierbaar is...

De heer

Yvan Paeps

echtgenoot van Det Baelus

Geboren te Korbeek-Dijle op 2 juli 1950 en godvruchtig
overleden te Leuven in het H.Hartziekenhuis op
20 april 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons afscheid te nemen
van Yvan tijdens de uitvaartplechtigheid in de St-Bartholomeuskerk
te Korbeek-Dijle op vrijdag 27 april 2018 om 10 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.30 uur.

Wij houden Yvan levend in onze herinnering.
U kan aan zijn gesloten kist nog een laatste groet brengen in
het funerarium Bellefroid, Dorpstraat 535 te Leefdaal op
donderdag van 19 uur tot 20 uur.

In voornoemde kerk, herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 20 mei 2018 om 10 uur.

Man van

Det Baelus

Vokke van

Frank en Hanneke Van Baelen - Paeps
Martje en Lief

Frans en Katrien Paeps - Putseys
Gust, Floor en Loes

Karel en Karleen Paeps - Vancoppenolle
Fien, Polleke en Pim

Broer, schoonbroer en nonkel van

Paul en Anne Paeps - Pinnoy
kinderen en kleinkinderen

Luc en Pie Van den Brande - Baelus
kinderen en kleinkinderen

Louis+ en Han Janssens - Baelus
kinderen en kleinkinderen

Luc en Christine Bryssinck - Baelus
kinderen en kleinkinderen

Paul en Liesbeth Melis - Baelus
kinderen en kleinkinderen

De families Paeps, Baelus, Van Essche en Daems.

Bloemen noch kransen